

DJ mag het wat zachter?

written by

Lemuël de Graav

INT. DANSVLOER NACHTCLUB - OCHTEND OF NACHT

Een jongen met een blonde SNOR zit op de grond van een discotheek. Hij staart glazig voor zich uit terwijl hij een lachgas ballon reanimeert.

De discolichten flirten met de ruimte en de gehele vriendengroep van Snor beweegt op het ritme van de BPM.

De DJ aan de andere kant van de ruimte heeft iedereen in zijn greep. Iedereen behalve...

SNOR

Wat is het verschil tussen een betekenis en een antwoord?

Snor spaced even uit.

SNOR (CONT'D)

Als ik mijn afstandbediening kwijt ben dan ga ik hem zoeken. En op een of andere manier is hij altijd op een andere plek.

Maarja
ik zoek dus om te vinden, een antwoord dus... Ewaja Is niet zo diep. Maaaar een betekenis, een betekenis..

SNOR blaast nog eens in en uit zijn ballon voordat hij nog een poging doet de code te kraken.

SNOR (CONT'D)

Een betekenis is een bedoeling. toch? Wat betekent dit allemaal? En wat heeft het voor zin? Waar gaan we naar toe?

SNOR (CONT'D)

Dus eigenlijk.. zelfs als ik niet zoek, is er sowieso een betekenis.

Snor is met stomheid geslagen en er rest hem nog een enkele vraag.

SNOR (CONT'D)

Maar wat is die betekenis dan?

De discolichten verbergen zich en er valt spotje op snor en de DJ. DJ rolt met zijn rolstoel over de dansvloer naar snor toe.

DJ

Uh sorry hoor, maar wat is die eenzaamheid van jou nou precies?

SNOR

Eenzaamheid? hmmm niet over nagedacht eigenlijk.

DJ

Precies.

SNOR

Precies wat?

DJ wijst naar Snor zijn hoofd.

DJ

Jij wil alles hier oplossen. Maar hoe zit het hier mee?

DJ wijst naar de borst van Snor

DJ wil iets uit de borstzak van Snor trekken maar snorro legt snel zijn hand erboven op. De menigte kijkt hen ademloos aan.

Terwijl er een korte stare of plaats vind...

Als de DJ als winnaar uit de strijd komt neemt hij een hap adem.

Muziek uit.

DJ (CONT'D)

Soms vraag ik me af of de lijm die ons bij elkaar houdt gemaakt is van pijn

Soms vergeet ik dat de drank en drugs ons trauma ritueel is.

Snor kijkt beschaamd de andere kant op.

Want voor ik het weet gaan we op de dansvloer in rook op, en dansen we alsof de kogels ons om de voeten vliegen.

*Plots zijn we vuurvliegjes en
zichtbaar in de nacht.*

*En wanneer we als marionetten
dansen dan vinden we elkaar weer*

Snor onderbreekt.

SNOR

*Herkennen, herkennen we elkaar
weer.*

DJ

herkennen we elkaar weer.

DJ (CONT'D)

*Met onze ruggengraten op de grond
begroeten we elkaar.
Een droge mond en valse beloftes.*

Snor begint de tekst nu oplettend mee te lip-syncen.

*Dat het de volgende keer anders kan
De volgende keer anders moet.
Dat we van elkaar houden.*

*we praten in anekdotes en
aanvullingen, alsof degene met het
beste geheugen de momenten van toen
het sterkst beleefd heeft.*

*Alsof die echt in het moment was.
Alsof diegene zelfs dit moment in
zich opneemt en wil zeggen: ik
koester elke seconde met jullie*

*Maar dat het enige wat eruit komt
is:*

SNOR EN DJ

*'ohja en toen viel jouw fucking
fietsketting er steeds af.'*

*De DJ neemt een korte pauze voordat hij de laatste woorden
uitspreekt.*

DJ

En soms vergeet ik op jullie in te checken. Soms ben ik bang voor het antwoord. Ook al weet ik dat de angst niet in het antwoord zit.

Maar in mij

De DJ geeft het briefje terug aan Snor.

DJ (CONT'D)

En hoe voelde dat?

Snor haalt zijn schouders op. De DJ zucht en gebaard dat Snor op zijn schoot mag zitten.

SNOR

Mwah, iedereen weet dat ik veel nadenk. Maar

DJ

Oke, maar je vrienden niet? Ben jij dan zo bijzonder?

SNOR

Nee, maar..

DJ

Nee luister even, ben jij zó een bijzonder mannetje dat al deze gedachtes van jou, alleen van jou zijn? Zo bang dat als je het deelt je jezelf kwijt bent?

DJ denkt even na over de zware woorden die hij net uitsprak.

DJ (CONT'D)

Wat ik bedoel is.. Kijk even waar we zijn. In mijn huis.. wordt er niet alleen gedanst, er word losgelaten.

SNOR

Weetje wat het is DJ. Vroeger ging ik naar de kerk... en aan het einde van de dienst vroeg de pastor altijd of er nog zieken waren. Mensen die genezing nodig hadden. En op een of andere manier gingen altijd dezelfde mensen naar voren. De mensen die het hardst zongen en hardste dansten tijdens de dienst.

SNOR (CONT'D)

En de week erna? Dan stonden zij er
weer. Vooraan met de armen in de
lucht.

Snor kijkt naar de dansvloer.

*Snor blaast nog even in en uit zijn ballon... Oke nog één
pofje dan.*

En nu kijk ik om me heen en denk
ik: Ik heb me nog nooit zo
religieus gevoeld.

DJ

Jongen, zal ik je eens wat
vertellen ... de betekenis zit hem
ook niet het beton van de muren of
in het glas van de ramen. Dan zou
dit allemaal tijdelijke onzin zijn.
Maar wat je herinnert zijn de
mensen..

SNOR

De mensen... de betekenis is de
mens.. Wij zijn het altijd zelf
geweest. Wejo

DJ rolt weer langzaam terug naar zijn troon. Terwijl snor
zijn openbaring nog aan het verwerken is.

**Als de DJ weer achter zijn troon zit schiet de muziek weer
uit de speakers.**

De vriendengroep van DJ begint weer ongestoord te dansen,
terwijl DJ en Snorro elkaar nog even met liefde erkennen

Snor voegt zich bij zijn vrienden en begint mee te dansen!

Thema: **Eenzaamheid**

Onderzoeksvraag:

Kan je een Kerk en een Discotheek met elkaar vergelijken met als doel dezelfde levensvragen te beantwoorden?

Inhoud:

Is collectieve eenzaamheid iets wat ons verbindt op het moment dat wij dit uitspreken? Of is dit iets dat mensen verbindt door wat er juist niet besproken wordt?

Verdwijnt de eenzaamheid en daarmee ook de verbinding bij het uitspreken. En waar maakt het dan precies plaats voor? Hoe houdt dit mensen dan bij elkaar?

DJ:

De DJ is de Pastor van de discotheek en betrapt Snor op zijn eenzaamheid. Hij wil Snor duidelijk maken dat zijn dansvloer niet gemaakt is om gevoelens op te kroppen en jezelf in te houden. Hij probeert hem te exposen met zijn geheimen om op deze manier hem duidelijk te maken dat je minder eenzaam bent in je gevoel dan je denkt.

DJ zijn doel is om Snor beter te laten voelen.

Snor:

Snor is een jongen gekweld door eenzaamheid. Het sluipt hem al snel naar binnen als hij zich niet goed weet af te leiden. Vragen over de vergankelijkheid van het leven en de reden waarom mensen doen wat zij doen kunnen zijn avonden makkelijk verpesten. Zijn vrienden gebruikt hij vaak als spiegel voor zijn eigen onzekerheden en wil dit maar al te graag op eigen houtje oplossen.

Snor zijn doel is erachter komen waarom hij op het feestje is.